

Liefdevolle gedachten zijn eeuwig...

**“ALS ALLES IS VERDWENEN
BEHALVE LIEFDEVOLLE GEDACHTEN,
IS WAT OVERBLIJFT EEUWIG.”**

(A COURSE IN MIRACLES)

PAULA-WILLEMIJN VAN ROOIJEN WWW.NAARJESININJELEVEN.NL

Liefdevolle gedachten zijn eeuwig...

Midden in het leven zijn we omringd door de dood. 2020 is een jaar met veel ziekte en sterven.

Ons leven biedt ons kansen, maar is altijd begrensd door ons sterven.

Op ons levenspad streven we naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik?

Wie ben ik ten diepste? Vanwaar ben ik? Waartoe ben ik?

Wat is mijn oorsprong? Wat is mijn bestemming?

Wat voedt mijn bestaan? Op welke rots kan ik bouwen?

Welke zielsverwanten vergezellen mij op mijn levenspad? Waar verbind ik me mee?

Wat is voor mij van wezenlijk belang? Wat wil ik in de wereld brengen? Ervaren?

Hoe wil ik van betekenis zijn voor anderen? Waarmee?

Welke mogelijkheden biedt het leven mij? Welke richting wil ik inslaan?

Hoe kom ik tot een goed geleefd leven?

Allerzielen op 2 november gedenkt alle overledenen van het voorgaande jaar.

Covid-19 bracht veel meer ziekte en sterven in de wereld in de voorafgaande maanden.

Op een diep niveau confronteert het ons met existentiële vragen van maakbaarheid en leefbaarheid.

Met leven en sterven, dichtbij of veraf. Ons wacht ooit allemaal de dood.

Wat doe je in de tussentijd?

Waarmee verbind je je?

Welke weg sla je in?

#zingeving

#levensvragen