

# Er zijn maar twee manieren om je leven te leiden...

“ER ZIJN MAAR TWEE MANIEREN OM JE LEVEN TE LEIDEN:  
DE ENE IS ALSOF NIETS EEN WONDER IS,  
DE ANDERE IS ALSOF ALLES EEN WONDER IS.  
IK GELOOF IN HET LAATSTE.” ”

(ALBERT EINSTEIN)

PAULA-WILLEMIJN VAN ROOIJEN [WWW.NAARJESININJELEVEN.NL](http://WWW.NAARJESININJELEVEN.NL)

Voor welke manier kies jij?

Als niets een wonder is, draait de wereld mechanisch door.

Als alles een wonder is, kan alles een geschenk zijn.

Plezier, verwondering, blijdschap geven een magische glans aan ons willen, denken en doen.

Zelfs als het leven ons voor de kiezen trapt, geeft het leven in ons de mogelijkheid uiteindelijk, dankbaar of verzoend, een nieuwe richting in te slaan of een nieuwe verbinding aan te gaan.

Een moederwond beschadigt de vorming van jouw vorming tijdens je opgroeien. Wonderlijk genoeg blijft je diepste essentie, je oorspronkelijkheid intact.

Vanuit een niveau in jou dat ongeschonden is en blijft, kun je je moederwond helen.

Dat is een prachtig wonder, dat ons wonderlijke leven ons biedt.

Voor welke manier kies jij?